

‘Joepie, de koning komt!’

Opinie

Vandaag om 15:05 door Sjors van Beek



OP DE KORREL – Aha. Koning Pils komt zijn verjaardagsfuif vieren in Maastricht. Da’s leuk voor de stad. Meen ik echt. Ik zie het helemaal voor me: zoervleishappen, zachte-g-slingeren en een polonaise van Kraft, Rieu en Máxima, in plaats van koekhappen, dwergwerpen en freestyle punniken.

Maar Maastricht kan dan meteen ook afrekenen met een andere traditie, namelijk het arresteren van anti-koningshuis-demonstranten, het afpakken van spandoeken en protestborden – en de steevast flauwe smoes achteraf van ‘foutje, de arrestatie was onterecht, zal niet meer gebeuren’. Google maar eens op de trefwoorden ‘koningshuis, arrestatie, spandoek’ en dergelijke. Of op ‘Al-Jaberi + fuck de koning’. Of op ‘waxinelichtje’: anderhalf jaar cel voor het gooien van een theelichtje naar de Gouden Koets. Wie in Nederland demonstreert tegen het koningshuis vindt justitie op zijn pad.

Laat Maastricht dat nu eens anders doen. Niet dat ik oproep tot Gele Hesjes of spandoeken met ‘*Keuning gaank weg!*’. Maar als het gebeurt, laat die mensen dan. Toon Nederland wat echte vrijheid van meningsuiting is. Moet kunnen, met een burgemeester die zelf ooit rechter en officier van justitie was.