

OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

Lang laeve de Vastelaoveslol

Vroeger, toen lag er nog wel eens een meter sneeuw met carnaval. Maar vroeger, toen duurde carnaval ook nog gewoon drie dagen. ‘Slechts’ drie dagen. En dat was leuker. Tegenwoordig begint het al op vrijdag. Retegezellig natuurlijk, al die ‘ambtenarencarnavallen’, ‘scholierencarnavallen’ en hoe al die carnavaleske aftrapwerkborrels in stampvolle vrijdagse kroegen ook mogen heten. Zaterdag is daarmee een tussendag – waarop dan toch maar vast het glas wordt geheven en het *pekske* gesteven. Want thuis blijven is ook al zo wat hè? Zondag: begin van de carnaval – die dan al twee dagen bezig is. Maandag: feest! En dinsdag? Half Limburg (buiten Boerebroelof-Venlo) zo brak als een paard, blut, afgepeigerd, uitgeblust en klaargefeest. Hoe het komt? Mensen willen niks meer missen, ze feesten zodra het kan. Dus binnenkort begint de *Vastelaovend* overal op donderdag met *Auw Wiever* – en loopt op maandag al ten einde. Weer wat jaren later begint het feestgedruis al op woensdag: niet As-woensdag maar Alvas-woensdag. *Vastelaovend* wordt *Vastemiddig* en *Vastemürgen*. Bij twintig graden. Ja mensen, *the times they are a changin’*.