

OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

Tijd voor een vrouwenkerk

De kerk en misbruik, dat is toch zoiets als Albert en Heijn. Nu weer die aartsbisschop die de paus beticht van een doofpot rond de Amerikaanse kardinaal McCarrick. Het lukt maar niet om deze reeds eeuwenlang etterende zweer een halt toe te roepen. Maar één ding is nog niet geprobeerd: méér vrouwen in de kerk. En dan niet als bezoekers in de bankjes, maar als priesteressen, kardinala's en pauzin. Én: als echtgenotes of desnoods maîtresses voor de seksueel gefrustreerde, in jurken lopende *dragqueens* die hun handjes niet thuis kunnen houden. Wég met het celibaat, vandaag nog. Vrouwen dus om het vieze *Old Boys Network* te doorbreken. Feminisering van de kerk, en rap een beetje. Buiten het feit dat er wellicht een einde komt aan de seksschandalen, zijn er nog andere grote voordelen. Het glazen plafond in de kerk wordt doorbroken - dat wordt tijd. Een einde ook aan de stuitende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen - we kunnen hierover wel op moslims kankeren maar de rooms-katholieken zijn geen haar beter wat dat betreft. En daarbij: het wordt er allemaal wat gezelliger op. Ik zeg: hoog tijd voor de Vrouwelijke Reformatie!