

# OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

## Er was eens een bakker

Er was eens een bakker. Hij bakte lekkere broodjes, hij had veel klanten en iedereen was tevreden. Maar op een goede dag begon het klantenaantal toch een beetje terug te lopen, mensen kochten hun brood ook in de supermarkt en een dorpje verder kwam ook een bakker.

De bakker dacht: ik verkoop minder broodjes, dus ik maak ze duurder, dan verdien ik lekker toch evenveel.

Hij vergiste zich.

De mensen dachten: die broodjes worden wel wat duur, ik haal ze voortaan toch maar wat vaker in de supermarkt.

En ze kwamen nog wat minder bij de bakker. Die dacht: dan maak ik mijn broodjes gewoon nog duurder, dan blijf ik tenminste evenveel verdienen. En weer haakten een paar klanten af.

Dus ging de bakker niet meer elke dag aan huis bezorgen. Weer wat kosten bespaard, het gaat goed, dacht de bakker.

En opnieuw verloor hij klanten.

Jeetje, dacht de bakker, wat nu?

Hij besloot de winkel wat minder dagen open te houden. Scheelde weer geld. Maar ook klanten.

En dus gingen de prijzen van de ~~postzegels~~ broodjes nog verder omhoog.