

# OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

## Gratis water

Nu Nederland zucht onder een hittegolf wordt het tijd om een prangend probleem aan de orde te stellen: het gratis glaasje water bij de koffie.

Wie kent ze niet, die horecavrekjes die met een stalen gezicht vragen 'plat of met bubbels?' als je zo'n glaasje water bij de koffie vraagt.

Koffie waar je meer dan zes voormalige guldens voor betaalt.

Plat of met bubbels, vragen ze.

Ofwel Spa rood of Spa blauw? *À raison* van nogmaals € 2,75.

Nee meneer, ik wil graag een glaasje gewóón water.

En dan heb je van die schattige 18-jarige horecameisjes die van hun baas *Scrooge* moeten antwoorden dat 'dat helaas niet kan'. Als je vraagt waaróm het niet kan, kijken ze je geitachtig aan. In Italië en Spanje kan het wel. Daar krijg je het glaasje water er zelfs ongevraagd bij. Overal ter wereld kan het, behalve in de Nederlandse horeca – die zich afvraagt waarom de klanten wegblijven. Zelf loop ik tegenwoordig demonstratief weg als dat glaasje water 'niet kan'.

Maak het verplicht: gratis water. Bij de koffie of een hele karaf bij het eten. Een heus keurmerk! En het café met het allergulste waterbeleid krijgt vanaf nu jaarlijks de Waterhoofdprijs.