

OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

Inspraak, bah!

Zo zo. Het raadgevend referendum is nu definitief de nek omgedraaid. Het werd ook te dol, die bemoeienis van burgers met *'de polletiek'*. Vroeger regelden meneer pastoor en de bovenmeester de zaakjes in het dorp. Tegenwoordig is het een regentenklasse van - vaak ongekozen - bestuurders die bepalen hoe de haasjes lopen in dorp, land en zelfs Europa. Jan met de pet mag tekenen bij het kruisje en daarna vier jaar lang ja, amen en mondje dicht.

Nu we toch bezig zijn: we kunnen burgers beter nog iets meer het mondje snoeren, dan kunnen we tenminste rustig werken.

Dus geen gekozen burgemeester. Laat voortaan gewoon de commissaris van de Koning een vriend benoemen. Gemeenteraad? Maken we een Permanente Ambtenarenraad van, aangesteld door de burgemeester. Kamerverkiezingen: eens per tien jaar is meer dan genoeg. Het Europees Parlement wordt samengesteld door een Club van Wijze Mannen - die is aangesteld door Jean-Claude Juncker. En de Europese Commissie wordt een *BoBo Board* die zelf zijn nieuwe leden zoekt. We maken van Nederland en Europa gewoon een soort bedrijven. En de burger die te lastig doet, die wordt ontslagen.