

# OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

## Pappen en nathouden

Dus bij elke hoosbui regent het tegenwoordig ook telefoontjes bij alarmnummer 112.

Althans, zo klaagt de brandweer in deze krant: „Als het water in de kelder 10 of 20 centimeter hoog staat bellen mensen vaak in een reflex 112. (...) We snappen heel goed dat de situatie ellendig is, maar in zulke gevallen 112 bellen is pertinent niet de bedoeling”, stelt de woordvoerder.

Bovendien: „Al zouden we willen en tijd hebben, dan nog kunnen we niets doen. Onze pompen functioneren alleen bij grote hoeveelheden water. Dan moet het dus echt een halve meter of een meter hoog staan.”

Oh, dan mag 112 dus wél worden gebeld?

Eerst wachten tot het water tot de lippen staat?

Nee, ook dat niet.

Het allerliefst heeft de brandweer dat de burger met natte voeten het zelf opsopt. Zélf een pomp huurt of een bedrijf inschakelt.

Óf... de gemeente belt als de wateroverlast 'bijvoorbeeld ontstaat door een kapotte riole-ring'.

Dat mag ook, van de brandweer. Wij noemen dit: het ultieme pappen en vooral nathouden.