

# OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

---

## Rondjes rijden

Het is, op kleiduivenschieten na, de poepsaaiste aller sporten: Formule 1-racen. Moeilijk te vatten dat zovelen in katzwijn voor de buis hangen en dat 'onze' Max Verstappen de status van halfgod heeft verworven. De échte race is altijd tussen teams van monteurs, ontwerpers en Kwik-Fit-mantjes: de dikste auto wint altijd. Ook in de GP van Canada weer: Max start als derde en eindigt als derde. Tussendoor een boel rondjes gereden. Gaap... (Net voetbal: 22 spelers hollen achter een bal en op het einde winnen de Duitsers.) Je kunt van de Formule 1 eigenlijk best een zelfsturende-Tesla-race maken. Of nóg beter: een wedstrijdje op een speelgoedracebaan. Carrera of zo. Zo groot als een sporthal. *Zónne grote racebaan jongûh!* De topcoureurs aan de knoppen van hun Playstation. De voordelen zijn eindeloos. Het kost minder. Het is beter voor het milieu. De kans op dodelijke slachtoffers is kleiner. Iedereen strijdt met gelijke wapens. De afloop is volledig onvoorspelbaar. Het is spannender. Het is een interessanter kijkspel (televisiegelden!). Elke stad kan gastheer spelen. Ook Maastricht, Venlo en zelfs Venray. En de nadelen? Nul. Ik zeg: doen!