

# OP DE KORREL

DOOR SJORS VAN BEEK

## Nederland tropenland

Klimaatverandering. Altijd wordt het betiteld als ernstig probleem. Ik noem het een zegen. Al twee maanden geen jas aan gehad. Onophoudelijk terrasweer, goed voor de horeca! Iedereen is veel in de buitenlucht. Gezellig! Veel zonlicht, veel vitamine D. En geen nat pak op de fiets. Normaal moeten we 1500 kilometer rijden of vervuilend vliegen voor mediterrane sferen - nu hebben we ze thuis. Heerlijk! Later in het jaar: geen sneeuwstormen die treinverkeer en files veroorzaken. Minder verwarming nodig, minder energieverbruik, dus minder uitstoot. Het klimaat verandert trouwens sowieso, ook zonder menselijk handelen. De ijstijd ontstond heus niet omdat we toen minder CO<sub>2</sub> de lucht in joegen. En natuurlijk: de landbouw lijdt, hulp is vereist. Op termijn kunnen de boeren trouwens sinaasappels gaan telen. Bejaarden kunnen slecht tegen de hitte, moet dus ook iets op worden verzonnen. En het stijgen van de zeespiegel is een reële dreiging, wereldwijd. Maar ook die valt te pareren, de mens heeft wel voor hetere vuren gestaan. Laten we gewoon accepteren dat Nederland een tropisch land wordt. En vooral ook genieten van de vele voordelen.