

OP DE KORREL

# In je blootje in de Arriva-bus

**DOOR SJORS VAN BEEK**

Laatst met een honkbalknuppel, bivakmuts én geldig vervoersbewijs in een Arriva-bus gestapt. Mocht ik niet mee zeg!

Kort daarvoor met een ijsje en een hamburger ook al niet. En toen ik een keer, met voeten op de bank, m'n muziek wat hard had staan deed die chauffeur ook al zo moeilijk.

Dan voel ik me dus net een zwarte in de Verenigde Staten, hè. Ik kreeg het gevoel dat ik niks mocht in dit land en al helemaal niet in het openbaar vervoer. Ja, naakt door Maastricht lopen, dát mag wel. Máár... vanaf nu mag je in je blootje ook in de bus (wel een handdoekje op de zitting svp).

Ik weet nu hoe het werkt.

Voortaan gewoon zeggen dat je niet wil dat de wet wordt gehandhaafd en dan staat die chauffeur mooi met z'n mond vol tanden. Zal die gewoon moeten gaan rijden, haha. Met dank aan nikabdraagster Angela Kempeners die volgens Arriva onterecht uit de bus was gezet. „Ik voelde me net een zwarte in de Verenigde Staten”, zei het roomblanke salafistische meisje Kempeners.

Handhaven?

Ben je *bussodemieterd*?

Soms hè, soms voel ik me net een buschauffeur in Nederland.